



Gegrepen door Gods liefde

Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdiensten

Vandaag

09.30 uur Dhr. B. van Laar, Nieuw Vennepe
19.00 uur Ds. J.W. van Dijk
Organisten K. Bruggeman / A. Stolk
Collecten 1. Kerk / 2. Diaconie (Gain)*
Jeugdcollectant Kiona de Heer
Kindernevendienst 1 t/m 4

Tieners

Global Aid Network is een wereldwijde hulporganisatie die Gods liefde uitdraagt via (nood)hulp. Organiseert ook hulpreizen en werkvakanties.

♪ **Verzoeklied:** OTH 150:1,4

Dit is het verjaardagslied van Laurens van der Wind

Dankdag

7 nov

19.30 uur: Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
Organist: A. Stolk
Collecten 1. Kerk / 2. Onderhoud

Kerkdiensten

11 nov

voorbereiding Heilig Avondmaal

09.30 uur: Ds. F. v.d. Bosch, Katwijk
19.00 uur: Ds. H.J. Prosman, Nieuwkoop
Organisten H. Oskam / A. Grootendorst
Collecten 1. Kerk / 2. Kerk in Actie
(binnenlands diaconaat)
Jeugdcollectant: Noortje de Jong
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Aagje en Sjaak



Meeleven

Jaap Verburg heeft vorige week een nieuwe linkerknie gekregen in het ziekenhuis. Zondag is hij thuisgekomen. Ondanks de pijn is hij al begonnen aan de revalidatie oefeningen. Over een paar maanden is ook de rechterknie aan de beurt. We bidden om doorzettingsvermogen en herstel. Ook bidden we met Jaap en Nanda dat de prostaatanker stil zal staan en zal verdwijnen.

Bloemengroet en jarigen



We feliciteren zr. H.Kosdi- van Spronsen met haar verjaardag van afgelopen maandag 29 oktober. Ook was maandag br. J. van Uffelen (Park Oudeland 39 te Woerden) jarig.

We zingen zijn verjaardagslied Psalm 19:1 en 6. De verjaardagsbloemen geeft hij door aan zr. Henriëtte Riezenbosch. Allen hartelijk gefeliciteerd en Gods zegen toegewenst in het nieuwe levensjaar.

Op 31 aug. was Laurens van der Wind jarig en gisteren 3 nov Zegert van Eijk. Beide van harte gefeliciteerd en Gods zegen voor in het nieuwe jaar toegewenst.

Collectemunten

Vandaag kunt u weer collectemunten bestellen. Met vriendelijke groet, de penningmeester.

Schoonmaak kerk

16 en 17 november

Het is weer tijd voor de najaar schoonmaak van de kerk. We zijn op zoek naar mensen die een handje willen helpen. Vele handen maken het werk lichter en gezelliger. Vrijdag ochtend om 9 uur beginnen we en ook op zaterdag morgen 9 uur. U kunt met evt. vragen- en aanmelden bij Nico Karsemeyer tel. 0172-409773. Doet u mee?

Agenda

07-11 09.00 uur GGG Bij Hetty Noordegraaf
08-11 20.00 uur Bidstond in De Schutse
09-11 Dorcas Actie
10-11 Dorcas Actie
15-11 20.00 uur Bidstond in De Schutse

Bij de KND bidden we voor

Joshua van NOAHS ark Oeganda.

Volgend weekend is het zo ver!(9-10 nov) De Dorcas voedselactie wordt dan gehouden. In Noorden en Zegveld in de COOP. Heel fijn dat er veel vrijwilligers zijn om mee te helpen. Nu zoeken wij nog **2 mensen voor de vrijdagmiddag in de Coop van Noorden, van 2 tot 4 uur.**

Wie o wie komt ons helpen? Opgeven kan bij Trudy Smit, 06-40320615

Zaterdagmorgen kunt u uw boodschappen in de Schutse brengen tussen half 11 en 12 uur.

Iedereen vast Bedankt! Speciaal natuurlijk de vrijwilligers die boodschappen voor ons doen.

Namens de Z&E, Trudy Smit.

Boodschappenlijstje 2018

Product	Aantal	Verpakking	Opmerkingen
Zonnebloem olie	2	Plastic fles	1 liter
Liga	1	Doos	GEEN MILKBREAK
Theebiscuit	1	Pakje	
Limonadesir oop	1	Blik	Geen plastic i.v.m. hoogte
Groenten	2	Blik	800 gram
Witte/bruine bonen	2	Blik	800 gram
Fruit	1	Blik	800 gram
Rijst	3	Zak/pak	1-kiloverpakking
Macaroni of spaghetti	3	Zak/pak	500-gramsverpakking
Jam	2	Pot	
Thee	2	Doos	
Suiker	1	Zak/pak	1-kiloverpakking
Tandenborstel	2		
Tandpasta	2	Tube	

Op zaterdag 10 nov kunt u uw boodschappen in de Schutse inleveren, van half 11 tot 12 uur.

De GZB heeft voor 2019 een nieuw Bijbels handboek te koop. Rik en Caroline mochten ook allebei twee weken overdenkingen schrijven. En daarnaast zijn er nog een heleboel andere inspirerende schrijvers, Kortom: een aanrader!



Het best verkochte dagboek van Nederland is weer beschikbaar! Bestel Een handvol koren 2019 nu bij je zendingscommissie of hier. Wees snel, want vorig jaar was het uitverkocht!
www.gzb.nl/dagboek

„God heeft een blijmoedige gever lief”

Wanneer worden we echt blij van een cadeau? De meesten van ons krijgen natuurlijk liever iets wat uit liefde gegeven wordt dan iets wat gegeven wordt uit plichtsbefef. Bij geven is de motivatie belangrijk, niet alleen voor ons maar ook voor God. Lees eens wat de apostel Paulus onder leiding van God schreef in **2 Korintiërs 9:7**.

Laat ieder zo veel geven als hij zelf besloten heeft, zonder tegenzin of dwang, want God heeft lief wie blijmoedig geeft.
2 Korintiërs 9:7

