



Gegrepen door Gods liefde

Gericht op Hem – Verbonden met elkaar – Getuigen in de wereld

Kerkdiensten 4^e Advent

Vandaag

09.30 uur Dhr. M. v.d. Linden, Katwijk
19.00 uur Ds. J. de Koning, Alphen a/d Rijn
Organisten K. Bruggeman / A. Grootendorst
Collecten 1. Kerk / 2. Diaconie* (St. Vluchteling)
Jeugdcollectant Lennart v.d. Wind
Kindernevendienst 1 t/m 8
PV Aagje en Piet

* Hulp aan vluchtelingen wereldwijd



♪ **Verzoeklied:** OTH 319: 1,2

Dit is het verjaardagslied van Britt van der Knaap

Kerstdienst

24 dec.



Ook dit jaar hopen we in onze kerk een gezegende Kerstdienst te hebben, waar veel mensen op af zullen komen. Het belooft een afwisselende dienst te worden met veel zang en

muziek. Myrthe de Wolff komt zingen en begeleidt zichzelf op de gitaar. Chris van den Hoek begeleidt de samenzang op het orgel. Het thema van de dienst is: Wees niet bang! Ds. J.W v Dijk doet de overdenking. Aanvang 21.00 uur en na afloop kunt u genieten van een kop koffie of warme chocomel met kerstbrood. Heeft u geen vervoer dan kunt u dit aangeven via tel nr 0172 409107

1^{ste} kerstdag

25 dec.

09.30 uur Dhr. G. de Haan, Harderwijk
Organist A. Stolk
Collecten 1. Kerk / 2. Kerk in Actie (kinderen in de knel)
Jeugdcollectant Mark de Boer
Kindernevendienst 1 t/m 8

Kerkdiensten

30 dec.

09.30 uur Ds. J.W. van Dijk
19.00 uur Ds. W.H.B. ten Voorde, Nunspeet
Organisten A. Grootendorst / A. Stolk
Collecten 1. Kerk / 2. Ouderenwerk
Jeugdcollectant Yvonne Boer
Kindernevendienst 1 t/m 8
Tieners

Projectlied

Zondag 23 december: Lucas 1: 57-80

Thema: Het wonder wordt langzaam zichtbaar
Projectthema: Johannes, een levend teken

Dragers van Gods licht te zijn,
Wat was dat bijzonder,
Zij getuigden, groot en klein,
Van een lichtend wonder.
Kindje, dat Johannes heet
En van Gods genade weet,
Levend teken van
't grootste reddingsplan. Hij getuigt, roept het uit:
Straks komt de Messias,
Die sinds lang beloofd was.

Dinsdag 25 december : Lucas 2:1-20

Thema: Kerstfeest: geef Gods wonder door!
Projectthema: Jezus, het wonder komt

Dragers van Gods licht te zijn,
wat is dat bijzonder,
wij getuigen, groot en klein,
van een lichtend wonder:
Jezus kwam voor ons op aard',
dat is eindeloos veel waard,
Hij, Gods eigen Zoon,
Hij verlangt geen troon,
mens werd Hij, zodat wij
- als opnieuw geboren –
Bij God mogen horen

Kerstgroet

Bij deze wil ik u allen gezegende kerstdagen en een goed nieuwjaar toewensen.
Met hartelijke groet, Jan van Uffelen, Woerden

Bloemengroet en jarigen



Vorige week feliciteerden we zr. Barbara Fontijn-de Jong met haar verjaardag. Vandaag zingen we haar verjaardagslied OTH 114:1 en 2. Ze schrijft als reden voor haar gekozen lied:

“Dit is één van de liederen welke in onze huwelijksinzegening stond en tijdens mijn burn-out heb ik ervaren dat mijn gebeden zijn verhoord. ‘God heeft mij bij de hand gehouden’ voor Ton en de kinderen.

De verjaardagsbloemen gaan naar Leny uit Aarlanderveen. Een dankbare vrouw ondanks pijn en beperkingen. Gaat af en toe met mij mee naar onze kerk alhier.”

Op 20 dec. Was Sven van Oudenallen jarig. Van harte gefeliciteerd en Gods Zegen voor het nieuwe jaar.

Compassion sponsorkinderen

Beste gemeente leden.

Al heel wat jaren bidden we tijdens de KND voor onze sponsor kinderen. Maar zoals wij, zijn ook deze kinderen weer wat ouder geworden en hebben nieuwe dingen in hun leven meegemaakt, waar wij voor kunnen bidden. Daarom wil ik u vragen zijn er nieuwe dingen die nog niet bij ons bekend zijn waar wij voor kunnen bidden.

Denk aan:

Hoe gaat het met hun gezondheid.

Hoe gaat het verder met hun leven en op hun project waar zij o.a over God mogen horen.

Hoe gaat het met hun familie.

Kortom alle nieuwe dingen in uw sponsor kinds leven, waar wij voor kunnen bidden zou ik graag van u horen.

Geef daarbij aan om welk kind het gaat en hun sponsornummer. Laten we zo met elkaar het geheel een nieuwe up date geven.

Groeten Marijke Immerzeel

Om te onthouden

23 dec : God laat ons lichtdragers van Hem zijn om te schijnen op de weg van vrede.

25 dec: God geeft ons het verlossende wonder, zijn licht wil ook in ons leven schijnen.

Een moeilijke vraag (of toch niet)

De voorbereidingen voor het Oudejaarscafé zijn in volle gang. Hoe langer we ermee bezig zijn, hoe meer wij ervan overtuigd raken dat dit echt een mooie manier is van saamhorigheid. Uit liefde voor ons dorp een feestelijke avond organiseren met een vleugje diepgang. Maar bovenal elkaar ontmoeten. Om dit project budgetneutraal te maken stellen wij de moeilijke vraag? Wilt U ons helpen met een gift? Ja? Dan is het heel fijn als U dit wilt overmaken op bankrekening NL44 RABO 0346 406 439 tnv Diaconie Gereformeerde Kerk, ovv gift Oudejaarscafé 2018.

Namens de projectgroep alvast heel hartelijk dank Barbara Fontijn en Aagje de Vink

Agenda

27-12 20.00 uur Bidstond in de Schutse

Bij de KND bidden we voor

Op 23 december bidden we voor:



Tukahebwa Patience uit Oeganda

Rebecca Mensah uit Ghana



Op 25 december bidden we voor:

Nicole Aparecida De Mello Giacomini uit Brazilië

Joshua van NOAHS ark Oeganda.